

Bijlage 1

Bij les 3 | Sexting (vervolg)

Tekst

Maaïke: Veertien was ik, ik zat in vmbo-GT 2 en was stapelverliefd op de populairste jongen van de tweede klas. Natuurlijk durfde ik dat niet tegen hem te zeggen. Ook niet toen hij me via WhatsApp benaderde en we hele gesprekken voerden. Op een middag vroeg hij of hij mijn borsten mocht zien. Eerst zei ik nee, maar later dacht ik: 'waarom eigenlijk niet?' Misschien kon ik op die manier speciaal voor hem zijn en hem voor me winnen. Dat hij deze foto door zou sturen kwam niet in me op. Ik vertrouwde hem. Dus deed ik mijn shirt omhoog, maakte een foto van mijn borsten en stuurde hem die toe. Gek genoeg reageerde hij niet zoals ik had verwacht. Hij reageerde amper op de foto zelf en niet lang daarna waren de gesprekjes via WhatsApp over. Toen werd ik bezorgd. Hij zou de foto toch niet aan zijn vrienden laten zien? Ik raakte in paniek. Dat hij een foto van mijn borsten had, maakte me nerveus. Ik kon aan niets anders meer denken. Wat ging er gebeuren?

Tijmen: Ik was vijftien en populair bij de meisjes. Mijn klasgenoten vertelden me dat Maaïke verliefd op me was. Dat vond ik wel grappig, ik zocht contact met haar via WhatsApp. Toen de jongens uit mijn klas dat merkten, daagden ze me uit om haar om een foto van haar borsten te vragen. Eerst zei ze nee, maar na een poosje kwam dé foto toch. De jongens geloofden me niet toen ik hen vertelde dat zij inderdaad een foto had gestuurd. Dat liet ik niet op me zitten, dus ik verstuurde hem via de app aan hen. Had ik maar geweten wat een invloed die stomme daad zou hebben ... Overigens was ik niet de eerste die zo'n foto rondstuurde. Regelmatig kwamen er dit soort foto's langs op Snapchat. Onbekende naakte dames starden ons dan aan. Ik had het niet door, maar door die foto's veranderde er iets bij mij. Ik keek niet meer zo maar naar een meisje. Nee, in gedachten kleedde ik elk meisje dat ik zag uit.

Maaïke: Die week ging ik elke dag nerveus naar school. Verbeelde ik het me of werd er rondom mij gegniffeld? Net toen ik dacht dat er niets aan de hand was, gebeurde het: ik liep langs een groepje jongens toen er eentje riep: "Hé Maaïke, laat je borsten nog eens zien!" Hoe kon dat? Hebben zij die foto ook gezien? Ontzet fietste ik naar huis. Mijn ouders vertelde ik niets. Ik schaamde me. De dagen erna had ik het gevoel dat iedereen naar me keek. Ik veranderde van een leuke spontane meid in een onzeker meisje. Helemaal toen de foto, weliswaar zonder mijn hoofd erboven, op het prikbord in de aula verscheen.
Hoe heb ik zo stom kunnen zijn?

Tijmen: Ik zag wel dat het Maaïke aangreep - en ik? Ik voelde me lang zo stoer niet meer als op het moment dat ik die foto op de groepsapp zette. Dat hij de hele school rond zou gaan ... Nee, dat had ik niet verwacht. Op internet zocht ik naar mogelijkheden over hoe ik dit zou kunnen stoppen. Maar ik kon niets vinden. De foto achtervolgde mij. Zelfs 's nachts moest ik eraan denken. Bang werd ik toen ik las dat het ongevraagd sturen van seksueel getinte of naakte beelden naar anderen strafbaar is: het geldt als het verspreiden van kinderpornografie. Als men ernaar vroeg heb ik altijd ontkend dat ik degene was die deze foto had rondgestuurd. *Hoe heb ik zo stom kunnen zijn?*

Maaïke: Misschien was het maar voor korte tijd nieuws op school. Maar voor mij bleef het gedurende alle jaren dat ik nog op deze middelbare school rondliep elke dag opnieuw nieuws. Ik was veranderd. Steeds was ik bang dat die foto ergens zou opduiken. Bij de lessen biologie of andere lessen waar het over het lichaam ging, voelde ik paniek. Ik was niet meer spontaan, een leuke opmerking maken durfde ik niet meer, bang als ik was dat iemand daar een zogenaamd leuke opmerking over mijn borsten overheen zou maken. Toen ik naar het mbo ging, kreeg ik verkering. Het duurde lang voordat ik mijn vriend durfde te vertellen wat er was gebeurd. Hoe zou hij het vinden als hij wist dat de hele school mijn borsten had gezien? Ik heb pas een laatste app gestuurd naar Tijmen, die mijn foto rondstuurde. Ik vertelde hem dat ik een fout had gemaakt, maar hij ook. Ik stuurde dit niet als wraak: ik hoop dat hij een lesje heeft geleerd en dat duidelijk wordt wat sexting met mij heeft gedaan.

Tijmen: Laatst kreeg ik een appje van Maaïke. Ik had haar lang niet gesproken of gezien. Ze had inmiddels een vriend. Ook zij was niet vergeten wat er was gebeurd. Natuurlijk niet, het was haar lichaam! Ze vergaf me, maar vergeten kon ze het niet. Ze vertelde me dat ik fout was geweest en of ik wist wat sexting met haar had gedaan. Ik weet het niet. Ikzelf heb me jarenlang schuldig gevoeld. Nooit, maar dan ook nooit zal ik dit nog weer eens doen. Ik heb nu ook een vriendin, maar dit heb ik haar nog niet durven vertellen.